



Dankbaar terugkijken

Nadia, de dochter van de bawaab

Wie zeggen jullie dat ik ben?

Nadia, de dochter van de *bawaab* – een waargebeurd verhaal

Nadia is ongeveer 10 jaar, zij is de dochter van een *bawaab* (een portier). *Bawaabs* doen vaak dienst bij gebouwen in het Midden-Oosten, ze houden het komen en gaan van iedereen in de gaten en verlenen hand- en spandiensten.

Het gezin waarin Nadia opgroeit is christelijk en leeft in armoede. Op een dag hoort ze op zondagschool een onderwijzer iets vertellen over een geldinzameling voor een weeshuis voor de armsten van de armen. Nadia neemt zich direct voor om haar uiterste best te doen om hier aan bij te dragen.

Zij spaart kleine bedragen van haar zakgeld, gaat kleine klusjes doen, auto's wassen, boodschappen doen voor de mensen in het gebouw en verstopt het geld onder haar matras. Maar op een dag ontdekt haar moeder Nadia's geheim en ze vraagt haar om uitleg. Moeder is het echter niet eens met de plannen van Nadia, want er is gauw een bruiloft in de familie en Nadia heeft een nieuwe jurk nodig, ook al beweert ze stellig dat dat niet zo is.

Enkele dagen voor de bruiloft doneert een gemeentelid een zak vol met kleren aan de kerk en Nadia's moeder is een van de groep die iets mag uitkiezen. Ja, u raadt het al: ze vindt een jurk die Nadia past en die geschikt is voor de bruiloft. Het spaargeld van Nadia kan gebruikt worden voor het weeshuis.



Dit is geen foto van Nadia.

Dit levensechte verhaal gaan we gebruiken om een speelfilm te maken van ongeveer 10 min. De film zal vertoond worden op satelliet TV en we zullen hem ook gebruiken op onze social media kanalen om Arabische christenen van alle leeftijden te bemoedigen en uit te dagen om een houding van geven en delen te ontwikkelen, ook als je zelf bijna niet kunt rondkomen.

Kijk op bladzij 7 hoe u kunt delen in de vreugde van het geven!



Licht van de wereld...

...is Arab Vision's social media ministry voor christenen en moslims die vragen hebben over het Evangelie. Via Facebook, YouTube, een website, een discipelschapscursus reiken onze medewerkers uit naar honderdduizenden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met prikkelende video's, uitnodigende vragen en bemoedigende teksten.

Vaak hebben mensen die reageren 'alleen' een luisterend oor nodig, vaak zijn er diepgaande gesprekken en vragen naar de kern van het christelijke geloof, apologetische discussies. En regelmatig vinden mensen Jezus Christus als hun Verlosser en Heer.

Licht van de wereld...

...is een specifiek project waardoor Arabische christenen worden aangemoedigd om net als Jezus het licht van de wereld te zijn, in heel praktische zin: help de blinden te zien, geef de hongerigen te eten...concreet aangereikte ideeën via filmpjes op Youtube en Facebook en via onze satelliet TV partners. Zo bereiken we miljoenen met de principes van het Evangelie.

Licht van de wereld...

Mijn Arabische medewerkers zijn gedreven: 'We willen verschil maken, Gods smaakmaker zijn door ons werk.' Mijn gebed is dat we onze passie nooit verliezen en dat we altijd op Gods golf lengte zitten, Zijn hart laten zien in het bereiken van mensen die door God worden gezocht.'

'Ook al heeft mijn werk vooral met financiën te maken, mijn passie is dat ik bijdraag aan het verspreiden van Gods waarheid' 'Wat ik bemoedigend vind in mijn werk is dat moslims Christus vinden en een kerk om samen te komen met andere gelovigen.'

Hoe kijkt u naar Kerst 2020? Met teleurstelling, omdat we misschien niet met de hele familie bij elkaar kunnen komen, omdat we niet gezellig uit eten kunnen, omdat we geen kerkdienst kunnen hebben, waarin we met velen en luidkeels kunnen zingen over Jezus, die naar onze aarde kwam als het Licht van de wereld?

Mogen wij als Arab Vision team u bemoedigen? Jezus is nog steeds het Licht van de wereld, en wij zijn nog steeds geroepen om Hem te volgen en het licht van het Evangelie te verspreiden, in daad en in woord. Ons team staat klaar om voor u te bidden...

Wilt u ons bemoedigen? Bid voor ons werk, voor onze medewerkers. En geef. Zodat onze missie doorgaat, ook in 2021.

Wij wensen u een vreugdevolle Kerst!



Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

Terugkijken in dankbaarheid

God was goed voor ons dit jaar, waarin ons lokale kantoor in het Midden-Oosten werd geconfronteerd met wetgeving die met terugwerkende kracht op ons werd toegepast, met alle gevolgen vandien. Nu onderzoeken we manieren om ons werk voort te zetten, zodat we onze middelen maximaal kunnen blijven inzetten om te helpen bouwen aan Gods Koninkrijk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.



Terugkijkend overheerst dankbaarheid. In het afgelopen jaar konden we mensen bereiken met hoop, bemoediging en vrede, en dat zetten we voort, bijvoorbeeld door onze programmaserie *Hoop in tijden van crisis* die momenteel wordt geproduceerd.

We konden uitreiken naar Arabische vrouwen, tijd doorbrengen met hen die behoefte hadden aan een luisterend oor, gebed, professionele hulp. Speciaal konden we uitreiken naar Saoedische en Jemenitische vrouwen, met het goede nieuws van liefde en heelheid in Christus Jezus.

Ook richtten we ons tot Arabische jongeren die zo vaak worstelen met hun identiteit, of het nu christenen of moslims zijn of atheïsten.

We produceerden programma's in Soedanees Arabisch, in de Koptische taal en we maakten interactieve filmpjes voor vluchtelingkinderen en anderen die verstoken zijn van basisonderwijs.

Vrouwen getuigden van hun geloof in God, ondanks hun moeilijkheden in het leven, je vaderland moeten ontvluchten en een nieuw thuis proberen te vinden in een vreemd land.



We produceerden onlangs een serie clips *Licht van de wereld* waarin we Arabische christenen aanmoedigen Jezus' voorbeeld te volgen in praktische zin.

We zijn enthousiast over nieuw te produceren programma's in 2021. Op pagina 2 kunt u lezen over Nadia, de dochter van de bawaab, en op pagina 6 over onze plannen voor de nieuwe serie *Wie zeggen jullie dat Ik ben?* .



“We zijn heel blij met de impact die Arab Vision heeft in het Midden-Oosten. Het is prachtig om elke dag de vrucht ervan te zien. Arab Vision is al jaren bezig om allerlei producties te maken en die zijn een grote steun voor mensen, een geweldige hulp voor alle kerken. De meeste kerken gebruiken de producties van Arab Vision op verschillende manieren. We danken God voor dit werk. Ik vind het prachtig, eenvoudigweg omdat het de weg baant voor mensen om meer over Christus te weten te komen en dichter bij Hem te komen.”-

Bekijk de video clip op ons YouTube kanaal

Wie zeggen jullie dat Ik ben?

In de vier Evangeliën stelt Jezus 180 vragen; zijn discipelen, de Farizeeërs en anderen stellen hem 120 vragen.

“Begrijpen jullie het dan nog niet?” vraagt Jezus in Marcus 8. “Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?” vragen de Farizeeërs aan Jezus in Mattheüs 19. “Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?” vraagt Jezus in Mattheüs 6. Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die we in dit project willen bespreken.



Atheïsme groeit in het Midden-Oosten en een van de voornaamste redenen dat mensen zich afwenden van religie is omdat hun vragen worden genegeerd of onvoldoende worden beantwoord.

Jezus was niet bang voor vragen, de kerk zou dat ook niet moeten zijn. De vragen leiden ertoe dat we dieper doordringen tot de kern van het Evangelie. De serie die we willen produceren zal Arabische christenen de instrumenten geven om om te gaan met vragen en niet-christenen zullen zich vrij voelen om vragen te stellen aan Hem die de Waarheid is en het Leven.

Ons doel is om 170 korte clips te produceren die we gaan gebruiken op onze social media kanalen en die uitgezonden worden op satelliet TV. (De financiële details staan op pagina 7.)

Ali is op weg een discipel te worden

Ali heeft een moslim achtergrond. Hij heeft veel christelijke vrienden om zich heen die hem vertellen over Jezus. Hij verlangt ernaar om de vreugde en vrede die in Jezus zijn, te ervaren. Hij zag Jezus een keer in zijn droom. Ali had heel veel vragen over het christelijk geloof. Door Gods genade konden we al zijn vragen beantwoorden. We vertelden hem het Evangelie en hij wilde heel graag alles weten over Christus. We gingen in op zijn wens om iemand persoonlijk te ontmoeten en nu is hij op weg op een discipel van Christus te worden en bestudeert het Woord van God.

◆ Project Hoop

Met project *Hoop* willen we christenen in de Arabische wereld bemoedigen en uitdagen om een teken van hoop te zijn in deze onzekere tijden. Christenen van verscheidene Arabische landen die in Nederland wonen, geven korte getuigenissen en overdenkingen waarin ze hoop en bemoediging doorgeven. We hebben tot nu toe 35 korte programma's gemaakt. In onze vorige nieuwsbrief vroegen we uw financiële steun voor dit project. Er kwam meer dan €2.000 binnen. Hartelijk dank. Daarmee zijn we bijna op de helft.



◆ De film Nadia, de dochter van de bawaab

Deze korte film gaat helemaal over de vreugde van het geven. Omdat het een gedramatiseerde film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal zijn de productie kosten iets meer dan €11.000. We verwachten dat we €6.000 toegezegd krijgen. Kunt u een bijdrage geven voor de resterende €5.000?

◆ Wie zeggen jullie dat ik ben?

Vraag een volledig projectvoorstel aan als u belangstelling hebt om een partner te worden bij dit project. U kunt ook een clip adopteren voor €200. Dat zijn de kosten voor de productie van de video, het uitzenden van de clip, campagnes of social media, follow-up en discipelschap van mensen die reageren.

Kerstgroet

Het team van Arab Vision groet u met de woorden van Jezus uit Johannes 14:27 - *Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en wees niet bang.*

Wij wensen u toe dat die vrede uw hart, gedachten en gevoelens mogen vullen in deze, voor zoveel mensen, tijd van bezorgdheid en dat die vrede de boventoon zal voeren als we uitzien naar Kerst en een nieuw jaar.



Bent u de penningmeester die we zoeken?

Voor het bestuur van stichting Arab Vision in Nederland zoeken we iemand die de functie van penningmeester kan bekleden. Wilt u zich met enthousiasme inzetten voor de visie en doelstellingen van het werk en bent u financieel deskundig, dan horen we graag van u. Het volledige profiel staat op onze site www.arabvision.org/nl/over-ons/werken-bij-arab-vision

Werken als administratief medewerker bij Arab Vision?

Wij zoeken iemand die bij ons wil werken als administratief medewerker voor 6-8 uur per week. Het werk gebeurt voornamelijk vanuit huis. Beheers je Engels en Nederlands en heb je een goede basiskennis van financiële administratie, bekijk dan eens het volledige profiel op onze site "werken-bij-arab-vision" en schrijf of bel ons.

Ben jij onze nieuwe fundraiser?

We zoeken iemand die in Nederland en op internationaal terrein nieuwe bronnen aanboort, die nieuwe organisaties, fondsen en kerken benadert om het werk van Arab Vision financieel te steunen. Als freelancer of in dienstverband (16-20 uur per week). Lees het volledige profiel op onze site en reageer!



Arab Vision, Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk
Tel. 06-28268748 contact@arabvision.nl www.arabvision.org
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)
Dhr. M. de Jong (penningmeester)
Mw. A. Houtman
Dhr. P. Stoter



Comité van aanbeveling:

Dhr. A.F. van Grol - SDOK
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Ir. M.J. van Hulst - Partijbureau ChristenUnie
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer - Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde - Deputaten Diaconaat CGK

Mr. H.P. Medema - uitgever en publicist
Prof. Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi - Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter Christen Unie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Ds. M. de Vries - Martyrikerk Bedum
Dhr. R. Welling - Open Doors