



Project update, februari 2020

[Online versie](#)

## Bijna klaar!

We zijn blij dat we kunnen zeggen dat de productie van de volgende programma's bijna klaar is, zodat ze straks kunnen worden uitgezonden op satelliet TV en gebruikt op onze social media kanalen. Enkele van deze producties liepen helaas aardig wat vertraging op.

## Baby aan boord!



Twee vrouwen zitten achterin de taxi en praten over zwangerschap. De serie *Baby aan boord!* gaat in op bijgeloof in de Arabische wereld omtrent zwangerschap en zorg voor de baby. In plaats daarvan worden er goede en gezonde adviezen gegeven. Eind februari klaar!

## Maaki, (God is) bij je



*Maaki* is een serie met getuigenissen van Arabische vrouwen die vluchteling zijn geworden vanwege de oorlogssituatie in Syrië en Irak en andere plaatsen in het Midden-Oosten. De serie wordt nu op kwaliteit gecontroleerd; we verwachten dat die gauw klaar zal zijn.

## Help, mijn kind beweert atheïst te zijn...



De afgelopen jaren zien we in de Arabische wereld een groei in het aantal jongeren, zowel moslims als christenen, dat claimt atheïst te zijn. Het doel van deze serie is om een sfeer van openheid te scheppen omdat jonge mensen vaak het gevoel hebben dat hun ouders en predikant hen niet begrijpen als ze vragen en twijfels hebben over hun geloof.

## U en ik - het licht van de wereld?!

Jezus zegt dat hij het Licht van de wereld is, maar wij zijn dat ook. Wij willen christenen in de Arabische wereld uitdagen om het licht te brengen door hun praktisch getuigenis. Op het ogenblik produceren we korte video clips die de principes en daden van Jezus laten zien en ons eraan herinneren wat het betekent om het licht van de wereld te zijn. Hoe kunnen we de lasten van mensen verlichten? Hoe kunnen we de hongerigen voeden en zorgen voor de vreemdeling? **We zijn dankbaar voor de bijna €12.000 die we al hebben ontvangen voor dit project. We hebben hier nog €6500 voor nodig.**  
[Kunt u ons helpen?](#)

## Online studeren – radicale veranderingen!

Op een van onze Facebook pagina's kunnen mensen een cursus volgen over thema's uit het leven van Christus. In de tweede helft van 2019 hebben **23 mensen aangegeven dat ze de Here Jezus zijn gaan volgen!**

- Mahmoud zei: "Ik ben Sunni moslim en ik wil christen worden."
- Hamza heeft de lessen over discipelschap gevolgd en liet ons weten dat hij al een jaar christen is.

- Abdelrahman heeft de cursus over het leven van Christus gevolgd en vertelde ons dat er een radicale verandering in zijn leven is gekomen door deze cursus.
- Melad zei dat de cursus hem herinnerde aan veel dingen die hij vergeten was en hem hielp om dichter bij God te komen.

## Jemenitische vrouwen 'empoweren'



Om Jemenitische vrouwen aan te moedigen om hun identiteit en talenten te versterken en te gebruiken en een belangrijke bijdrage te leveren aan de heropbouw van hun land, hebben we een 26-delige serie gemaakt over onderwerpen die vooral Jemenitische vrouwen aangaan. Dit is een co-productie met *Light for Yemen*. De clips zijn door SAT-7 en Miracle channel uitgezonden en worden ook gebruikt op allerlei Facebook pagina's. Tot nu toe hebben we al 350 persoonlijke berichten gekregen in respons op de clips en 9200 likes voor onze posts. [Bekijk de trailer.](#)

Een van de clips gaat erover dat sommige mannen controle uitoefenen over hun vrouw, b.v. over haar vriendschappen. Het onderwerp maakte wel wat los op onze Facebook pagina, hier volgt wat commentaar:

*"Deze man heeft geen vertrouwen in zichzelf, noch in anderen. Daarom verwerpt hij het intellect en de kracht van zijn vrouw, vanwege zijn eigen angsten."*

*"De man is verantwoordelijk voor zijn vrouw. Het is niet alleen zijn recht om haar vrienden te checken, maar het is zelfs zijn plicht. Elke herder is verantwoordelijk voor zijn kudde."*