



Project update, oktober 2019

[Online versie](#)

Ik ga steeds meer van Jezus houden...

Onze teams hebben de hete zomer in het Midden-Oosten overleefd en zijn weer heel hard bezig om prachtige programma's te produceren. Ook ons follow-up team maakt lange dagen om de vele vragen te beantwoorden.

Ibrahim, een moslim, bestudeert het christelijk geloof via een van onze Facebook pagina's. Toen iemand van ons follow-up team hem vroeg of hij profijt had van het onderwijs, antwoordde hij: **"Ik ga steeds meer van Jezus houden."**

Zonder uw belangstelling en financiële steun zouden we ons werk niet kunnen doen. Hartelijk dank daarvoor!

De vergeten man



Arabische mannen onder druk van veranderende samenleving

Wij produceren veel programma's om misstanden rond Arabische vrouwen en (seksueel) geweld, vrouwenrechten, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen onder de aandacht te brengen. Nogal eens komt er ook verrassend veel respons van Arabische mannen op de vrouwenprogramma's en de Facebook pagina *Hoop voor morgen*.

De meeste Arabische samenlevingen zijn patriarchaal, maar er zijn ook veranderingsprocessen gaande, veelal vanuit de invalshoeken van de vrouw. Maar "we bereiken alleen iets op het gebied van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en betere garantie van de rechten van vrouwen, als we de mannen meenemen in deze processen." (naar aanleiding van VN rapport: *Men and Gender Equality Survey, Middle East and North Africa, 2017*).

Arab Vision bereidt een project voor waarbij we via korte clips van ongeveer 3 minuten elk, bewustwording van rolverwachtingen creëren. Het doel van de programma's is ook om Arabische mannen toe te rusten voor hun rollen in de veranderende maatschappij, de familie en de kerk. Onderwerpen van de clips zijn o.a. rollen van mannen in huwelijk en gezin, het tonen van emoties, omgaan met autoriteit, midlife crisis, seksualiteit, Godsbeeld in het gezin, etc.

Wij willen [uw steun vragen](#) voor de eerste fase van dit project, de productie van 26 clips. Per clip is €250 nodig.

Baby aan boord!



We produceren een real-life TV serie *Baby aan Boord!* die bestaat uit 9 afleveringen van elk 10 minuten. Twee vrouwen die gezellig op de achterbank van een taxi zitten te praten over de vreugde van de zwangerschap, maar ook hoe ze tekenen kunnen herkennen dat een zwangerschap niet goed gaat, hoe en welke medische ondersteuning te zoeken, en over tal van gerelateerde onderwerpen. We gaan in de eerste week van oktober filmen.

Talentvolle vrouwen



Om Jemenitische vrouwen aan te moedigen hun eigen identiteit en talenten te versterken en volledig in te zetten bij de herbouw van hun land, produceren we een serie van 26 afleveringen waarin onderwerpen aan bod komen die voor hen relevant zijn.

We werken samen met Light for Yemen en hebben onlangs alle clips gefilmd; het monteren is nagenoeg klaar.