



De vergeten man...

Verandering door het Licht van de wereld.

Doe mee met de week van gebed!



De vergeten man...

Arabische mannen onder druk in een veranderende maatschappij

Wij produceren veel programma's die zich richten op misdragingen tegen Arabische vrouwen, (seksueel) geweld, vrouwenrechten, en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We worden echter regelmatig verrast door commentaar van Arabische mannen:

"Ik bel jullie omdat ik net het programma Hoop voor Morgen heb gekeken. Ik heb een moslim achtergrond en ik ben net begonnen in de Bijbel te lezen. Ik leer veel van dit programma en mijn denken wordt er echt door veranderd." Ahmed, Egypte

"Ik ben nu al een jaar in het evangelie aan het lezen en bestudeer het leven van Jezus. Zijn leven is prachtig!" – Yusuf uit Marokko



De Arabische maatschappij is over het algemeen patriarchaal, maar er zijn veranderingen gaande, vaak aan de kant van de vrouwen. We kunnen echter alleen werkelijke verandering zien als de mannen bij dit proces worden betrokken.

Arab Vision is bezig een project voor te bereiden waarin we 26 clips produceren van elk ongeveer 3 minuten, om Arabische mannen toe te rusten voor hun rol in een veranderende maatschappij, gezin en kerk.

Onderwerpen zijn o.a. de rol van de man in het huwelijk en gezin, het tonen van emoties, omgaan met autoriteit, midlife crisis, seksualiteit, Godsbeeld in het gezin, etc.

Meer financiële details zijn te vinden op pagina 7.

Verandering door het Licht van de wereld

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.- Joh.12:46

Door ons media werk willen we de principes van het Licht, Jezus Christus, en de principes van het Koninkrijk van God uitdragen.

Dit jaar gaan we voor Kerst 13 korte clips produceren over hoe Jezus licht verspreidde in zijn dagelijks leven, als hij de zieken genas, mensen uit de duisternis bevrijdde, de hongerigen te eten gaf, waardigheid gaf aan hen die waren uitgestoten en aan vrouwen, en kinderen naar voren schoof. Jezus was het Licht van de wereld en hij roept ons op om ook het licht van de wereld te zijn, Mattheüs 5:4. Dat is de betekenis van Kerst in ons leven: het licht van Jezus Christus zijn en uitdragen in onze wereld.

Dat is de basis voor het project dat we aan het ontwikkelen zijn met de focus op Arabische mannen. De laatste jaren hebben we veel aandacht besteed aan de positie en situatie van Arabische vrouwen, maar als mannen niet meegenomen worden in het proces van transformatie, wordt verandering moeilijk. We richten ons in dit project op 3 Johannes 2: *Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat, weet ik.*

De principes van Christus helpen mannen om 'mannen van God' te zijn en zo te handelen. Het licht van zijn principes brengt ook licht in de duisternis van vandaag.

Lees deze nieuwsbrief en bid met ons mee. Overweeg om deel uit te maken van onze bediening door een speciale gift te sturen voor een van onze projecten of voor het werk in het algemeen.

Joy to the world, the Lord is come!

Wees gezegend door het Licht van de wereld!



Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

Week van gebed voor de Arabische wereld en het werk van Arab Vision

8 – 14 december

We willen u vragen om mee te bidden voor de Arabische wereld en het werk van Arab Vision in de 2e week van december. Als team hebben we deze gebedspunten voorbereid en het zou een grote bemoediging voor ons zijn, te weten dat velen van u met en voor ons bidden.

Als u ons volgt op Facebook (facebook.com/Arab-Vision) of u ontvangt onze digitale nieuwsbrief, kunt u ook video clips bekijken die te maken hebben met deze dank- en gebedspunten.

Als u iets wilt laten weten aan ons team, stuur dan een email naar contact@arabvision.nl of laat het ons weten via een (persoonlijk) berichtje op Facebook.

Doet u mee?



Zondag 8 december – Tweede zondag van Advent

Jesaja 9:1 – Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen.

Er zijn veel redenen **om God te danken** voor het werk van Arab Vision. TV en social media bereiken mensen in delen van de Arabische wereld waar geen vrijheid is om het Evangelie openlijk te verkondigen.

Als mensen laaggeletterd zijn is TV een uitstekend medium om in het bijzonder vrouwen en kinderen te bereiken met een duidelijke uitleg van het evangelie en om gelovigen te bemoedigen en te onderwijzen. Bovendien geeft men in de Arabische wereld voorkeur aan het gesproken woord. Dus woord en beeld op TV en online is een prima combinatie.

Maandag 9 december

Galaten 3:28 – Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Enkele jaren geleden droomden we erover een serie te produceren over het christelijk erfgoed in Noord-Afrika. Christenen in het westen hebben veel te danken aan de Vroege Kerk, de Kerkvaders en de martelaren. Velen van hen woonden in het huidige Tunesië, Algerije, Libië en Egypte.

De verhalen van o.a. Tertullianus, Cyprianus, Augustinus, Perpetua en Felicity worden nu geproduceerd en in veel talen beschikbaar gesteld, ook in de talen en Arabische dialecten van Noord-Afrika.

Bid mee voor het productie proces en voor de nodige fondsen. Bid dat deze films de ogen zullen openen van christenen wereldwijd, en ook van de meerderheid niet-christenen in heel Noord-Afrika.



Dinsdag 10 december

Johannes 17: 21 – Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Het social media team van Arab Vision is een toegewijde groep gelovigen die zich geroepen voelen om social media te gebruiken om de Arabische wereld te bereiken. We verlangen ernaar dat de levens van mensen volkomen worden veranderd door het werk van de Here Jezus, zodat er verandering zal komen in de maatschappij waarin zij leven.

Op het ogenblik werken we aan content voor vier Facebook pagina's en we geven follow-up aan mensen die reageren op onze pagina's. Voor dit alles bidden we en vragen de Heilige Geest om ons te leiden en wijsheid te geven zodat God wordt verheerlijkt.

Woensdag 11 december

Efeze 2: 19-20 – Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

Veel vluchtelingen vinden het fijn om programma's te bekijken die hoop bieden en hun kinderen in staat stellen om te leren. Het motiveert hen om door te gaan.

Christelijke programma's spreken over liefde en zorg en dat spreekt veel vluchtelingen in hun verlies en ontheemd zijn aan.

Bid voor ons als we programma's produceren die hoop kunnen geven en Gods liefde tonen aan vluchtelingen.

Donderdag 12 december

Romeinen 15:5,6 – Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Christenen in de Arabische wereld kunnen alle bemoediging gebruiken die ze maar kunnen krijgen. Vaak hebben ze te maken met onbegrip, vijandigheid en zelfs vervolging.

Bid dat het Koinonia programma, een serie onderwijs video's, het geloof van de Koptische christenen in Egypte zal versterken en verfrissen.

Bid ook voor de vele geïsoleerde gelovigen die niet de mogelijkheid hebben een kerk te bezoeken. Mogen ze bemoedigd en gesterkt worden door onze programma's online en op satelliet TV.

Vrijdag 13 december

2 Korinthiërs 9:8 – God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

We willen eerst onze dank uitspreken aan de velen die Arab Vision steunen in gebed en financiën zodat we het Evangelie van de Here Jezus door middel van moderne media kunnen uitdragen.

Ons motto *Media for Change* blijkt steeds weer waarheid te worden. De beste manier om dat te ontdekken is door de vele persoonlijke contacten die ons follow-up team heeft met mensen die belangstelling hebben voor het Evangelie, die zoeken naar de waarheid en die belangrijke levensvragen stellen. Steun ons alstublieft in gebed en door uw regelmatige donaties.

Zaterdag 14 december

Jesaja 41:18 – Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan, uit dorre grond borrelt water op.

Als follow-up team staan we in contact met heel veel mensen. Ze delen hun hart met ons, hun zorgen, worstelingen, dromen en hoop. Veel van hen voelen zich alsof hun leven een woestijn is die schreeuwt om water.

Als we de leiding van de Geest volgen krijgen we de kans om veel harten te "begieten" en veel mensen bedanken ons voor wat zij ontvangen. Hun levens worden aangeraakt, veranderd en geloof en verbinding met God komen tot stand. We geven God de eer voor wat Hij doet door ons heen.



Jemenitische vrouwen 'empoweren'

In 2019 hebben we specifiek om donaties gevraagd voor ons project *Empower Jemenitische Vrouwen*. We zijn dankbaar dat we voor deze serie €1175 hebben ontvangen van individuele donateurs en €9000 van twee stichtingen. De clips worden nu gebruikt op verschillende Facebook pagina's en tientallen vrouwen reageren al. In onze volgende nieuwsbrief zullen we u meer vertellen over de impact van deze clips.

Enkele TV zenders in de Arabische wereld hebben de clips in hun programma's genoemd en de schrijver van het script is uitgenodigd door Abu Dhabi TV om over de programma's te praten. Hartelijk dank voor alle bijdragen die deze serie mogelijk heeft gemaakt.



Nu nodig...

Vredevorst

Social media campagne voor kerst

Tijdens de kersttijd willen we een special campagne houden op onze social media pagina's om hen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Op het ogenblik zijn we aan het brainstormen over de inhoud. We zouden graag een acteur willen inzetten die Jezus voorstelt en situaties creëren waarin hij ontmoetingen heeft met mensen van deze tijd, die eenzaam zijn, met dingen worstelen, enz. Jezus heeft contact met hen en geeft zijn vrede, want hij is de Vredevorst en de Wonderbare Raadsman.

Er is €14.050 nodig voor de productie van de clips en €2600 voor de Facebook campagne en voor follow-up.

De vergeten man

Een nieuwe programma serie over mannen in de Arabische wereld (zie pagina 2). We vragen uw steun voor de eerste fase van dit project, de productie van 26 korte clips. Er is ongeveer €500 nodig om één clip te produceren, en €3900 voor Facebook campagnes en follow-up voor de duur van zes maanden.

Nalaten?

Arab Vision is geheel afhankelijk van giften. Wilt u overwegen om ons werk te steunen door ons in uw testament op te nemen? U kunt een bepaald bedrag (een legaat) aan Arab Vision nalaten. U kunt ook Arab Vision als mede-erfgenaam opnemen in uw testament. Op die manier bestemt u een deel van uw bezit voor zending in de Arabische wereld. Arab Vision heeft de ANBI-status en hoeft geen schenkingsrecht af te dragen, dus het gehele bedrag komt dan ons werk ten goede.

Meer weten? Voor vragen over het opstellen van een testament kunt u terecht bij de notaristelefoon (0900-3469393). U kunt ons ook altijd mailen met vragen via contact@arabvision.nl.



Arab Vision, Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk
Tel. 06-28268748 contact@arabvision.nl www.arabvision.org
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is deelnemer van Missie Nederland.

Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)
Dhr. M. de Jong (penningmeester)
Mw. A. Houtman
Dhr. P. Stoter



Comité van aanbeveling:

Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde – Deputaten Diaconaat CGK
Mr. H.P. Medema - uitgever en publicist

Prof.Dr.G.Noort - Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi – Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Ds. M. de Vries - Martyrikerk Bedum
Dhr. R. Welling - Open Doors