



Ik ga steeds meer van Jezus houden...

Dit programma zal ons bemoedigen!

God heeft naar Hagar omgezien.

Nu in productie:

Ons productie team heeft de hete zomer in het Midden-Oosten overleefd en gaat er weer met volle kracht tegenaan!

Baby aan Boord! - We produceren een real-life TV serie *Baby aan Boord!* die bestaat uit 9 afleveringen van elk 10 minuten. Twee vrouwen die gezellig op de achterbank van een taxi zitten te praten over de vreugde van de zwangerschap, maar ook hoe ze tekenen kunnen herkennen dat een zwangerschap niet goed gaat, hoe en welke medische ondersteuning te zoeken, en over tal van gerelateerde onderwerpen. We gaan in de eerste week van oktober filmen.

Help, mijn kind beweert atheïst te zijn - Het filmen gaat de tweede week van oktober van start. In de Arabische wereld wordt niet makkelijk gepraat over je twijfels en vragen over religie. Het atheïsme is een uitdaging voor christelijke jongeren die niet zo zeker zijn van hun geloof in Christus. Om ouders te helpen het gesprek aan te gaan met hun kinderen over het (gebrek aan) geloof, produceren we een serie van 13 afleveringen waarin dit soort vragen worden besproken.



Empower Jemenitische Vrouwen - Om Jemenitische vrouwen aan te moedigen hun eigen identiteit en talenten te versterken en volledig in te zetten bij de herbouw van hun land, produceren we een serie van 26 afleveringen waarin onderwerpen aan bod komen die voor hen relevant zijn. We werken samen met *Light for Yemen* en hebben onlangs alle clips gefilmd; het monteren zal rond half september klaar zijn.

Geloof in gemeenschap vieren - Discipelschapscursus voor de Koptische Kerk, bestaande uit acht afleveringen van elk 20-25 min. Elke aflevering heeft een leergedeelte dat gevolgd wordt door een aantal vragen voor een groepsgesprek. Een paar voorbeeld afleveringen zijn enthousiast ontvangen. De introductie door Paus Tawadros II is in de eerste week van september gefilmd. Een *pilot* wordt gedraaid in ongeveer 20 kerken in het zuiden van Egypte. Samen de maaltijd gebruiken, samen de les bestuderen via de video en erover doorpraten, zodat mensen samen kunnen groeien in hun geloof. We gaan de hele cursus in het Engels ondertitelen; het is uitstekend studiemateriaal voor migranten in Europa.

Mufied houdt wel van een uitdaging

Mufied is 39 jaar oud, getrouwd en is vader van twee kinderen. Hij is al negen jaar bij ons team en monteert de programma's. "Ik heb van een Engelsman leren monteren; hij leerde me echter ook om God te dienen door mijn dagelijks werk. Ik vind het heerlijk om te werken aan onze christelijke producties. Dat was ook de reden dat ik wilde leren monteren," zegt Mufied.

"Ik vind het eigenlijke monteren ook echt leuk; er zitten zoveel uitdagingen in. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het echt niet. Je moet heel creatief zijn. Elke productie heeft wel een probleem dat ik moet oplossen. Ik herinner me b.v. het programma *Licht op het Boek* met dr Maher. Ik vond het een prachtig programma, het ging over hoe je de Bijbel moet lezen. Toen ik het materiaal kreeg, zag het er echter niet zo goed uit. Onze producer had dr Maher tegen een zwarte achtergrond gefilmd."

"Toen we het opstuurden naar de TV zender, werd het geweigerd. Men wilde het niet gebruiken. Dus ik moest een manier bedenken om het programma aantrekkelijker te maken, want de inhoud was erg goed. Ik heb toen het probleem opgelost door een décor te maken dat ik gefilmd heb. Daarna heb ik dat frame in het oorspronkelijke frame gezet met de zwarte achtergrond. Nadat ik alles gemonteerd had stuurden we het weer naar de zender en ze waren stomverbaasd. Ze konden niet geloven dat het hetzelfde programma was."



Ibrahim, een moslim, bestudeert het christelijk geloof via een van onze Facebook pagina's. Toen iemand van ons follow-up team hem vroeg of hij profijt had van het onderwijs, antwoordde hij: "Ik ga steeds meer van Jezus houden."

Arabische vrouwen 'empoweren'

We zijn blij dat we kunnen meedelen dat we alle fondsen voor de productiekosten van de serie *Empower Jemenitische Vrouwen* hebben ontvangen. (Zie pagina 2, Nu in productie)

Hierbij ook een speciaal woord van dank voor de vele individuele gevers die specifiek een donatie stuurden voor dit project. Dat waren er heel veel in Nederland! We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u hebt in ons werk en wij kijken er naar uit dat vele duizenden vrouwen worden bemoedigd en versterkt door deze nieuwe serie.

Empower Jemenitische Vrouwen zal ook worden gemonteerd in korte clips die op social media gebruikt kunnen worden. Facebook is een fantastisch platform om miljoenen mensen te bereiken en om in contact te komen met onze kijkers.

Ons follow-up team gaat op social media ook korte clips gebruiken van onze serie *Vrouwen in de Bijbel*. De onderwerpen van deze clips nodigen vrouwen (en mannen?!) uit om zich te identificeren met vrouwen van vroeger, uit bijbelse tijden, en te leren van hun wijsheid en van hun fouten.

Om al deze clips klaar te maken en follow-up te geven is er nog een bedrag van € 5000 nodig. Kunt u ons (weer) helpen? Hartelijk dank!

N.B. De serie *Vrouwen in de Bijbel* is ook beschikbaar op USB, met Engelse ondertiteling. Hij bestaat uit 26 afleveringen over vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. Elke aflevering heeft een drama sketch, waarna een Arabische vrouw uit het Midden-Oosten het gedeelte uitlegt. Mocht u interesse hebben om deze serie te gebruiken, schrijf dan naar contact@arabvision.nl.



Programma *De wortels van de vroege kerk* zal ons geloof versterken

"Dit zal een heel effectief middel zijn om ons geloof te versterken," zegt Abdelkader uit Noord-Afrika vol enthousiasme over *De wortels van de vroege kerk* – een docudrama over de vroege kerk in de landen van Noord-Afrika. Een bijzonder programma dat nu nog in productie is. Hij vertelt over de impact die het programma kan hebben op de mensen van Noord-Afrika.

"Wij, als Noord-Afrikanen hebben er profijt van omdat we nu kunnen begrijpen en inzien dat er onder onze voorvaders ook christenen waren. Als je je verleden kent, helpt dat je om je toekomst te ontdekken. We zijn trots op ons verleden en we zijn er ook dankbaar voor.



Als Noord-Afrikaanse christenen zal het ons ook zeker bemoedigen als we door moeilijke tijden gaan. Nu is er ook vervolging, druk vanuit de regering en vanuit de maatschappij. Als we deze getuigenissen bekijken, zullen we bemoedigd en versterkt worden. Ons geloof zal groeien en we zullen samen voorwaarts gaan.

Ten derde zal het ook een getuigenis zijn voor diegenen die de Here Jezus niet kennen. Die zullen door de genade van God, kunnen ontdekken wie Jezus is, de Heiland en Redder, als ze de verhalen en getuigenissen uit ons verleden kunnen bekijken. Ik wil graag mijn dank uitspreken aan iedereen die deze productie mogelijk maakt."



"We bidden elke dag voor Arab Vision en kijken altijd uit naar nieuws, video's, etc. We zijn heel enthousiast over de impact die jullie hebben voor het Koninkrijk van God. Genade en vrede gewenst." – supporters van Arab Vision in Australië

Overweeg een periodieke gift aan Arab Vision!

Wij zijn blij met elke gift die we ontvangen en we realiseren ons dat er veel organisaties zijn die bij u aankloppen. Velen van u geven regelmatig, vandaar dat we uw aandacht willen vestigen op een mogelijkheid die de belastingdienst geeft om een periodieke gift te schenken.

Met een periodieke gift (ook wel lijfrentescheking genoemd) levert u een geweldige bijdrage aan ons werk, omdat we vijf jaar lang op u kunnen rekenen. (Bij leven en welzijn uiteraard.)

Als u een schenking doet voor een periode van tenminste vijf jaar, dan is het bedrag volledig voor de belasting aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u 33 tot 52 procent van het gedoneerde bedrag terug. Bij een gewone gift mag u pas aftrekken als uw giften boven een drempelbedrag (inkomensafhankelijk) uitkomen.

U kunt het eenvoudig regelen zonder dat u daarvoor naar de notaris hoeft. Op de donatie pagina van onze site en/of op de site van de belastingdienst kunt u het formulier voor de periodieke gift vinden. Dit kunt u printen, invullen en per post naar ons toesturen.



Home Over ons Projecten Bekijk onze programma's Doe mee Nieuws & Publicaties



Lachai Roi

“Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?” - Gen. 16:13

Hagar is op de vlucht voor Saraï, zwanger van Abram en vernederd door haar meesteres, wanneer een engel van God haar aanspreekt bij een waterbron in de woestijn: “Waar kom je vandaan, Hagar en waar ga je heen?” Bij die gelegenheid krijgt zij de belofte dat haar zoon, die zij Ismaël (God hoort) moet noemen, een groot nageslacht zal krijgen.

Een vrouw op de vlucht, een Egyptische slavin. Zwanger en al. Maar God heeft oog voor haar, heeft haar op het oog.

Die bemoediging willen we ook vandaag doorgeven aan Arabische vrouwen: Syrische en Irakese vrouwen op de vlucht voor oorlog en geweld, ontheemd, de toekomst onzeker; Jemenitische vrouwen, zodat ze 'straks als de oorlog voorbij is' als ruggengraat van de familie hun land en samenleving weer kunnen opbouwen; zwangere vrouwen die onzeker zijn door onwetendheid of bijgeloof. De levende God heeft oog voor hen.

Hagar wordt wel teruggestuurd naar Saraï, naar de moeilijkheden. Maar in de wetenschap dat de Levende naar haar heeft omgezien, haar heeft gehoord. Daarmee kan ze verder.

Wilt u bidden voor de vele vrouwen die Arab Vision door de TV programma's, sociale media en de nazorg bereikt? Dat zij op vele manieren gaan ervaren dat de Levende naar hen omziet!

“Waar kom je vandaan, waar ga je heen?” Die vraag geldt evenzeer voor ons allen. Waar onderweg hebben wij 'Hem gezien die naar ons omgezien heeft?'

Zegen gewenst en een hartelijke groet namens het Arab Vision team.



Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision



Een van de afleveringen van het programma De wortels van de vroege kerk, gaat over de Scillitaanse martelaren. Er waren 12 Noord-Afrikaanse christenen (zeven mannen en vijf vrouwen) die in Carthago (Tunesië) berecht werden onder de Romeinse keizer Marcus Aurelius. De Actes van hun martelaarschap is het vroegste authentieke document over het christendom in Noord-Afrika. De christenen beweerden dat ze een rustig leven leidden en hun naasten geen kwaad deden. Omdat zij echter weigerden hun geloof te verloochenen, werden zij op 17 juli 180 AD geëxecuteerd.



Arab Vision, Postbus 9020, 3840 GA Harderwijk
Tel. 06-28268748 contact@arabvision.nl www.arabvision.org
NL52 INGB 0005037361 t.n.v. Stichting Arab Vision

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is deelnemer van Missie Nederland.

Bestuur:

Dhr. A.J. Klomp (voorzitter)
Dhr. M. de Jong (penningmeester)
Mw. A. Houtman
Dhr. P. Stoter



Comité van aanbeveling:

Drs. E. Baelde - Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Ir. M.J. van Hulst - Partijbureau ChristenUnie
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel - missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer - Baptistenseminarie
Drs. E.J. van der Linde - Deputaten Diaconaat CGK
Mr. H.P. Medema - uitgever en publicist

Dr. G. Noort - Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.H.H. Al Salahi - Evangelie & Moslims
Drs. G.J.M. Segers - fractievoorzitter ChristenUnie
Dhr. M. Timmer - 3xM
Dhr. G. van der Ven - Transvision
Ds. M. de Vries - Martyrikerk Bedum
Dhr. R. Welling - Open Doors