



Arab Vision e-nieuws oktober 2017

- Licht voor Noord-Afrika – geschiedenis van het christendom in de regio
- Hoop voor Morgen – tweede seizoen nu op TV
- Van ons follow-up team – God zegene uw werk!
- Boekenleggers – met Arabische Facebook pagina's en websites

Licht voor Noord-Afrika



Eeuwenlang was Noord-Afrika een regio waar het Christendom zeer sterk aanwezig was, voordat islamitische legers er binnentrokken en in de 7e eeuw de bevolking onderwierpen. Vandaag zijn de 100 miljoen inwoners van Mauritanië, de Westelijke Sahara, Marokko, Algerije, Tunesië en Libië voor ongeveer 98 – 100% moslim.

In het laatste kwartaal van dit jaar gaat Arab Vision door met het filmen van het project Licht voor Noord-Afrika, een docudrama serie over de vroege kerk in Noord-Afrika. Het project omvat acht verhalen van 30 minuten over mensen uit de eerste vijf eeuwen na Christus. Mensen wiens invloed op de christelijke kerk vandaag de dag nog zichtbaar is. Mensen die bereid waren offers te brengen voor Jezus Christus in een tijd van vervolging toen het Romeinse rijk uiteen viel.

Velen hebben vaak de indruk dat iedereen in die regio altijd moslim is geweest en dat het vrijwel onmogelijk is om christen te worden. Deze geschiedenis is in de regio bijna niet bekend, daarom willen we de verhalen opnieuw vertellen zodat men kan horen over de grote liefde van God. Wilt u meebidden voor het productie team, voor veiligheid en zegen tijdens het filmproces. [Bekijk de trailer.](#)

Hoop voor Morgen nu op TV



De tweede serie programma's 'Hoop voor morgen' is gefilmd en zal vanaf begin september worden uitgezonden. Onderwerpen als mensenhandel, incest, huwelijksontrouw, kindhuwelijken, emotioneel en fysiek geweld in relaties en tal van andere gevoelige onderwerpen worden besproken in deze serie.

Een kijkje in de productiekeuken van dit project:

Het filmen werd gedaan in barre omstandigheden, lange dagen met temperaturen rond de 45 graden. Drie actrices die een aantal van de verhalen van slachtoffers van geweld moesten spelen, weigerden uiteindelijk toen duidelijk werd wat de onderwerpen waren. Ze durfden het niet aan. In een van de filmlocaties mochten we niet filmen nadat de eigenaar zich realiseerde dat we een aflevering over huwelijksontrouw en incest gingen opnemen.

Op een ander moment was het geschreeuw van de actrice die een besnijdenis onderging (tijdens het daadwerkelijke snijden) zo angstaanjagend dat de burens kwamen vragen wat er aan de hand was. Ze wilden de politie bellen maar gelukkig konden we hen uitleggen waar we mee bezig waren en toen was er begrip.

We werkten met een team van freelancers dat grotendeels bestond uit moslims en zij waren stomverbaasd dat we dit soort taboe onderwerpen bespreken en uitzenden via christelijke TV kanalen.



In onze [september nieuwsbrief](#) leest u ook over andere projecten zoals *Story-telling* voor en met kinderen om hen te helpen met hun trauma's, en *Geloof in gemeenschap vieren*, een project met de Koptische kerk.

In het e-nieuws van juli schreven we al over onze plannen om een programma te maken over zwangerschap, *Baby aan boord*. Een serie waarin twee vrouwen op de achterbank van een taxi allerlei onderwerpen bespreken die te maken hebben met zwangerschap.

Op het ogenblik is ons team bezig om onderzoek te doen naar de verschillende onderwerpen die we willen bespreken. Zodra de keuze is gemaakt, zal het script worden geschreven. We zijn van plan om tien afleveringen te maken. Het team is enthousiast en wil dit graag produceren!

Van ons follow-up team:

Elke maand vinden er duizenden gesprekken plaats op de verschillende Facebook pagina's van onze programma's. Hier zijn wat indrukken:

Rahima, een moslim vrouw uit Algerije, nam contact op met ons team en stelde allerlei vragen over de bijbel. We gaven zo goed mogelijk antwoord en op haar verzoek stuurden we haar een bijbel, waar ze blij mee was. Ze zei dat ze misschien wel christen wil worden. We blijven contact met haar houden.

We kregen een bemoedigende boodschap van Maria die een van onze Facebook pagina's volgt.
"Dank jullie wel voor jullie goede smaak. Mag God jullie werk zegenen. Ik schrijf niet vaak iets op jullie pagina, maar ik kijk er elke dag op. Jullie pagina is heel belangrijk voor me. Jullie werk is heel karakteristiek en wat er op de pagina's staat geeft troost aan gebroken harten en verandert het denken. Jullie plaatsen niet zomaar iets, maar alles heeft een doel. Dank jullie wel voor jullie zorg."

Wilt u meebidden voor wijsheid voor ons follow-up team. Veel mensen die contact opnemen zijn bezorgd en gedeprimeerd.

Boekenleggers beschikbaar



Om weg te geven aan uw Arabischsprekende vriend, buurman of collega: boekenleggers met Arabische tekst en links naar onze Facebook pagina's en TV programma's. Op de voorkant staat in het Arabisch: 'Bid en je zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en de deur zal voor je opengedaan worden.'

Laat het ons even weten via contact@arabvision.nl als u belangstelling hebt om een stapeltje van deze boekenleggers te ontvangen.

Dank dat u meebidt voor de mensen in de Arabische wereld en dat u ons werk ondersteunt.


Inge Verhoef-Postma—directeur Arab Vision Nederland

ARAB
VISION



Media For Change