



Arab Vision e-nieuws – juni/juli 2017

Baby aan boord!



Het sterftcijfer rond zwangerschap en bevallingen is nog steeds onacceptabel hoog; zo meldt de WHO dat er **dagelijks** wereldwijd zo'n 830 vrouwen sterven aan complicaties rond zwangerschap of bevalling.

Vaak is de oorzaak een gebrek aan basis gezondheidszorg en beperkte kennis van alles wat te maken heeft met seks, zwangerschap en geboorte. Vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken en HIV/AIDS doen daar nog een schepje bovenop.

In de meeste Arabische landen is meer dan de helft van de bevolking onder de 25 jaar. De komende jaren zal er een nieuwe generatie van jonge vrouwen zijn die zwanger worden. Open gesprekken zijn belangrijk om hen te helpen om goed te zorgen voor de ongeboren baby en voor hun eigen lichaam.

Massa's vrouwen in de Arabische wereld brengen enorm veel tijd door op de achterbank van taxi's, vaak samen met een vriendin. Dat is de plek waar gesprekken plaatsvinden over alle mogelijke onderwerpen. Daarom gaat Arab Vision een serie programma's produceren op de achterbank van taxi's, getiteld '*Baby aan boord! Achterbankgesprekken met zwangere vrouwen*'. Twee vrouwen, gezellig kletsend over het mooie van zwanger zijn, maar ook over het herkennen van de signalen als er iets niet in orde is, en over de juiste medicatie en behandeling in zo'n geval.

We gaan 9 programma's van elk 10 minuten maken die zullen worden uitgezonden via satelliet TV en Youtube; de nazorg doen we vooral via Facebook. Voor de productie, uitzending en nazorg van deze serie is nog 6000 euro nodig. [Helpt u mee deze serie te produceren?](#) Er zijn niet eerder TV programma's uitgezonden over dit onderwerp.

Het taboe doorbreken

Onze programmaserie [Hoop voor morgen](#) over (seksueel) geweld tegen meisjes en vrouwen wordt door duizenden mensen bekeken en er wordt veel gereageerd op Facebook. Meer dan 37.000 mensen hebben de pagina geliked en elke maand reageren meer dan 5000 mensen door reacties en het delen van de posts. Met het programma doorbreken we taboes op een niet-agressieve manier en voelen vrouwen, meisjes *en* mannen zich vrij om te praten over onderwerpen die meestal bedekt worden onder een laag schaamte.





We zijn intussen aan de productie van een tweede serie programma's *Hoop voor morgen* begonnen met onderwerpen als seks & internet, kindhuwelijken, het kiezen van een levenspartner, meisjes-besnijdenis, geweld tegen kinderen en kindermisbruik.

Meer informatie leest u in onze papieren versie van onze [juni-nieuwsbrief](#).

"Ik bel jullie omdat ik naar jullie programma 'Hoop voor morgen' keek. Ik ben moslim en ik ben onlangs begonnen de bijbel te lezen. Ik leer veel door het programma en het heeft mijn denken werkelijk veranderd" (Ahmed, Egypte)

Ons jaarverslag over 2016..

...staat op [onze website](#). We zijn dankbaar dat we programma's zoals *Vrouwen in de bijbel*, *Alfabetiserings training*, *Leven als een Koningskind II*, *Berichten van hoop in een verdeelde wereld...* en *zoveel meer*, konden produceren. Hartelijk dank voor uw voorbede en voor uw (financiële) steun! Dit jaarverslag beslaat de hele organisatie en eindigt financieel in de min, maar als u de Nederlandse jaarrekening 2016 bekijkt, zult u zien dat Arab Vision in Nederland een positief eindresultaat had!



Bestel de Arab Vision Jubileum DVD (of usb stick)



Dit jaar vieren we ons 20-jarig jubileum. We hebben een dvd geproduceerd met veel fragmenten van onze programma's uit al die jaren en mensen van het eerste uur aan het woord. Een getuigenis van Gods trouw aan ons, aan ons christelijke mediawerk in de Arabische wereld. De DVD duurt 30 minuten en u kunt hem ook op usb stick aanvragen. U krijgt hem gratis, maar we stellen een gift natuurlijk erg op prijs! Stuur een mailtje naar contact@arabvision.nl om een exemplaar te ontvangen.

En dan nog even dit... bent u van plan om deze maand naar de New Wine conferentie te gaan, kom dan even langs bij onze stand; wij zijn daar op 23 en 24 juli. Wij staan u graag te woord om meer te vertellen over ons werk en kunnen u ook van dienst zijn als u belangstelling hebt om onze programma's te gebruiken in contacten met Arabischtaligen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en giften. Blijft u ons uw steun geven zodat wij verder kunnen gaan met het verspreiden van Gods liefde en genade voor de miljoenen mensen in de Arabische wereld? Een fijne zomer gewenst!

Namens het Arab Vision team,

Inge Verhoef-Postma—directeur Arab Vision Nederland

